

Baaldervelddienst 7 juni 2026
Om 10 uur in de Beek aan het Hondsdraf, Hardenberg
Voorganger ds. Piet Langbroek
Muziek Elvira Nijmeijer
Thema: *Vreemde gasten*

Welkom

Bijbel open en Paaskaars aan

Stilte en gebed

Beginlied 531 vers 1 en 2 Jezus die langs het water liep

Begroeting

Gebed op de drempel met lied 333 Kom, Geest van God

Lied Heer uw licht en uw liefde schijnen

Opwekking 334

Het verhaal van de zondag

Zingen : Voor we gaan

naar de kindernevendienst

Lezing Matt 9 vers 9 t/m 13

Toen Jezus van daar verderging , zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: 'Volg Mij'. Hij stond op en volgde Hem.

Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.

De farizeeën zagen dit en zeiden tegen de leerlingen: 'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?'

Hij hoorde dit en gaf als antwoord:

'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil Ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Overweging

Wij zingen 863 liedboek Nu laat ons God de Here

Gedicht Naastenliefde

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor de collecte

Baalderveld nieuws

Slotlied Jaarlied Hoe hoog ook onze wegen gaan

Zegen

Zondag 7 juni 2026

Matteüs 9:9-13



Vreemde gasten

Jezus roept de tollenaar Matteüs met zich mee. De farizeeën vragen waarom Jezus omgaat met mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Hij legt uit dat Hij juist gekomen is voor mensen die Hem nodig hebben. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel!